

Helwan, 15.3.50.

Benim aziz Ziyadım!

Çoktan senden haberdarım yok. Celilin yazdığına göre Nisanda Gırırye'ye döneceksin. Gene de rica ederim birinci nöbede sıhhatini nazara al sonra kat'i karar verir. Benim hala burada olduğumun sebebini Celilden sormuşsun o da anlatmış. JRO meselesine gelince ben JRO'ya başka mâlumat veremirdim. Çünkü iki sene bundan evvel fişler üzere konsolosluğa verdiğim mâlumatların hepsini JRO'ya vermişlerdi. Bunun için her ne uydursaydım faydası olmayacaktı. İlerk o zaman konsolos-bey "eyi" erezine, "JRO'ya uygun mâlumatlar yaz" diyeydi. JRO'ya tekrar gittim: "Mısır sizi JRO'suz aldığı gibi Gırırye'de ala bilir" dediler. Burada JRO'luk iş kalmamış. Celilin yazdığına göre Ankara'da ciddi çalışsan olsa ve varlı bir kefil bulunsa mesele derhal biter. Karıma yardım kendisi bizzat her gün lağımı dairelere gitsin. Eğer senin Ankara'da bir dostun varsa lütfen ona yaz beuru meselele derhal meşğul olsun ve çabucak baaa viza gönderilsin. Bu iş çabuk olmalı çünkü büsbütün üzülüşüm, beklিয়েmıyorum. Müfti dayıma olduğu gibi baaa büyük hürmet ve muhabbet gösteriyor. Buna rağmen, ben her ay gidip para alırken, benim etim eriyor. Bu vaziyete tahammül etmek mümkün mü? Simdiye kadar seni rahatsız etmek istemiyordum. Her hafta, her ay "giderim" diye beklিয়েordum. Bütün ümitlerim üzöldükten sonra çaresiz kalıp, bu hasta vaktında, seni rahatsız etmeğe mecbur oldum. Bu karta cavabın ve mesletmelerini sabırsızlıkla beklিয়েorum.

Kendi sıhhatin hakkında baaa tafsilatlı malumat yazmalısın..

Kalbime sokurum seni

Senin Abo.