

YARININ ÖĞRETMENİ ADAYI OLAN DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,

1967-1968 ders yılı başında Burdur İmam-Hatip Okulu'na Fen Dersleri öğretmeni olarak atandım. Okula geldiğim günden itibaren başta meslek dersleri öğretmenleri olmak üzere öğrenciler tarafından bariz bir antipati ile karşılandım. Beni hayrete düşüren bu davranışın sebebini sorduğumda "Öğretmen ve öğrencilere günaydın değil selâmunaleyküm dersem karşılık vereceklerini" söylediler. Kabul etmemem üzerine bu soğukluk bilhassa meslek dersi öğretmenleri arasında devam etti.

Aynı zamanda bir tabiat bilgisi dersinde konu icabı bin bir yetersizlikle temin ettiğim araçlarla birkurbağa aştım ve öğrencilere incelettim. Açılmış kurbağayı öğretmen odasına getirdiğimde bazı meslek dersi öğretmenleri bana "Allahın verdiği canı nasıl alabiliyorsun?" diye çıktılar. Bunlardan başka bir çok defa gazetelerdeki yurt sorunları ve diğer olaylar karşısında eğer şeriat kanunları olsaydı bu olaylar olmazdı." Bu memlekette ergeç şeriat kanunları gelecek ve kadınları eski giyimine kavuşturacak" dediklerinden maada Atatürk ilkelerine ve Türkiye'de ilim üzerinde söz sahibi kişilere galiz küfürlerle hakarete bulduklarını bir çok arkadaşlarım da şahit olmuştur.

Birinci dönemde iftihara geçenler için yapılan kutlama töreninde bayan öğretmen öğrencileri tebrik için elini uzattığı halde elinin sıkılmadığı görüldü. Öğretmen odasında bu konuda yapılan tartışmada meslek dersi öğretmenleri tarafından "Kadın elini sıkmanın günaholduğu ve sıkılamıyacağı" fikri şiddetle savunuldu,

Bir çok dini kitap ve mecmuaların bazı öğretmenler tarafından göreceğini bile güç bulan öğrencilere baskı ile adeta bir tüccar zihniyeti ile satılarak karının okulla ilgisi olmayan İmam-Hatip Okulu Muzanları Cemiyeti'ni devredildiği bütün okul mensupları tarafından bilinmektedir. Kurban Bayramı tatilinden sonra okula geldiğimde öğretmenler odasında bulunan dolabımın anahtarının paramparça edilerek karıştırılmış olduğunu gördüm. Okul idaresine haber verdiğim halde hiç bir ilgi görmedim.

Bunlardan daha kötüsü ile dün akşam ve bu gün karşılaştım. 16 Mart 1968 Salı akşamı Öğretmen Odasında ders hazırlarken, Meslek dersi ve Pelletici Öğretmenlerden Vehbi Yapıcı ile sesli çalışmaması ve bunun gereksizliği konusunda aramızda bazı hadiseler oldu. Ertesi gün okul niöbetçisi idim. Nöbetim sırasında sabahlayın 8.30 da daha önceden akşamki olay sonucu hazırlanmış bir korlo ile karşılaştım. Okulumuza Isparta'dan cezalı olarak gelen Nuri Aslan adındaki öğrencinin bana karşı öğrenciye yakışmayan hareketlerde bulunduğu gördüm ve müdahale ettim. İdareye götürmek istedim. Direndi. "Beni sinirlendirme" dedi. Zaman "Sinirlensen ne yaparsın?" "Sen necisin ki" dedi. Kustahça karşılık verdi. Bu sırada daha önce tertibat almış olan elli-altmış öğrencinin birden hücumuna uğradım. Bu hücumda bir çok tekme-tokat yedim. Ancak biraz sonra yetmiş öğretmenler tarafından guclakle bir linçten kurtarıldım. Daha sonra da bütün kürtül dersleri öğretmenlerin ikinci devredeki derslerini boykot ettile İdare olayları ört-bas etmek istedi. Direnmem üzerine olayı Millî Eğitim Müdürlüğüne aksettirmek zorunda kaldı. Okuldan çıktıktan sonra bile öğrenciler tarafından takip edildiğimi gördüm. Bir öğrencinin daha sonra okul müdürüne caddede benim hakkımda bilgi verdiği arkadaşlarım tarafından görülmüştür. Takibim dolayısıyla hayatımdan endişe etmeğe başladım ve Vilayet kanalıile Emniyet Müdürlüğüne koruma talebinde bulundum. Dilekçem İkinci Şubebe 1080 numarada kayıtlıdır. Buna benzer olaylar geçmiş senelerde meydana gelmiştir.

Aynı sebeplerden dolayı Ali Karagözoğlu, Bayram Kul ve Yavuz Alkan adındaki Kültür Dersi öğretmenlerinin de çeşitli hadiselerle karşı karşıya kaldığı görülmüştür. Hatta şimdi Bucak Lisesi Fen Dersleri öğretmeni Bayram Kul olayı tahkikat konusu olmuştur.

Görülüyor ki bu olaylar meslek dersi öğretmenlerinin kışkırtıcı davranışları sonucundameydana gelmekte ve kültür dersleri öğretmenlerine yönelmektedir.

Nihayet bu olayın akebinde tahkikatın neticesi alınmadan Burdur'un Gölhisar ilçesinin Çavdır nahiyesine sürüldüm. İşte siz tüm arkadaşlardan bir çoğunda aynı olaylarla karşılaşmaları mümkün olacağından arkadaşların hiç olmasa kendilerini bu yönlerde hazırlamalarının lüzumlu olduğuma inandığım için bu olayların bir örneğini gönderdim.

Tüm arkadaşlara mutluluklar ve imtihanlarında başarılar dileyerek Selamlarımı Sunarım.

Nuri Kurt

1966-1967 İst. Eğ. Ens.
MEZUNU

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-259