

Pek saygıfeşer Ziyad bey

Sizi yormazsa takdimettiğim yazıyı okumanızı temenniederim. Bu yazı Gorbaçov ile Rus Mareşal ve generallerinin batı veyahut Amerika ile yakınlaşmak istemesinin sebeplerini açıklayan bir yazıdır. Dilerdimki okuyucu kitlesi fazla olan bir günlük gazetede yayınlanmış olsaydı. Fakat ben Türk basın dünyası için tanınmayan, fikirlerine değer verilmeyen, milli feryadları kendisiyle birlikte mezara gömülecek bir insanım. Bu yazıyı Zatialiniz ile birlikte sizi seven, saygı duyan bir kaç kişinin okuması da bence yararlı olur.

Size bir hakikati de arz edeyimki, bugün sizin milli ve vatani duygunuza denk bir duygu ne münevverliğimizde, nede devlet idaresini eline alan siyasi-lerimizde vardır. Siz İttihad Terakki devriyle Atatürk devrinin fazilet sahibi, milli münevverliğinin değeri biçilmeyen yaşayan bir abidesisiniz. Yazılarınız, çırpınmalarınız benimki gibi bir feryattan ibrettir. Bugün Türkiyemiz İkinci Meşrutiyetten sonra yetişen şairlerden, ediplerden ve milli münevverlikten yoksundur. Bir Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Mithat Cemal, Semih Rifat, Ziya Osman Seba bugün yoktur.

Bugün bizde herkes makam ve menfaat peşindedir. Böyle olmasaydı ANAP içindeki ellinin üzerindeki eski MHP liler Özalin Türk parasının değerinin bu kadar düşmesine isyan ederlerdi, TBMM de Kurt asıllı milletvekillerinin: -Türklerin Şovenizmi kırılacak ve Kürdüstan kurulacak dedikleri zaman devlet ve milleti savunurlardı. Veyahut Fransada Kürtçülerin konferansına iştirak ederek Türkiyeye ateş püsküren milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adalete teslimlerini isteyenler bulunurdu. Subaylarımızı ve erlerimizi şehideden Kürtçü ve komunist teroristlerin yakalananları ile birlikde devlet ve vatana kıyanların idamı için Ceza kanunlarının tatbikini isteyen olurdu.

Maalesef, biz vatani ve devleti savunan idealist insanlardan yoksunuz. Bir taraftan Anayasaya: -Türk vatandaşı olan herkes Türktür maddesini koyacaksın diğer taraftanda Başbakanımız : (Benim damarımda Kürt kanı akıyor) diyecek ve buna kimse sesini çıkarmayacak. Bunlardan ayrı olarak Avrupa devletleriyle Amerikayı Devleti Muazzama gibi içişlerimize müdahale edecek şekilde bizi baskı altına aldıracak ve Avrupadan heyetler gelerek bizim adalet mekanizmasını sorgulamak küstahlığını gösterecek. Bundan sonra da biz kimseye bağımlılığı olmayan bir idari sistemine sahibiz diyeceğiz. Bunlar birbiriyle tezak

## Gorbaçov ve Sovyetlerdeki yeni görüntüler

### Gorbaçovun kimliği:

Gorbaçov Kuzey Kafkasyanın eski adıyla Battalpaşa ve Sovyetlerin değiştirdikleri yeni adıyla Stavropol kentinde doğmuş ve çocukluk yılları orada geçmiştir.

Stavropol ve Kuzey Kafkasya bir milletler halitesidir. Orada çoğunluk Türk tatar boyları, Kalmuklar, Çerkesler, Gürcüler, Osetinler, Ukraynalılar, Ermeniler ve az miktarda Ruslar bulunmaktadır. Kuzey Kafkasya ~~xxx~~ 10 ncu yüzyıl başlarına kadar Çerkes kabileleriyle Karaçay, Malkar, Kumuk, Tatar, Noğay Türk kabilelerinin vatanıydı. Uzun yıllar Hazar <sup>Türk</sup> devletinin idaresi altında bulunmuştu. Türk kabilelerinin hepsi müslümandı. Çerkeslerin ise çoğunluğu müslüman, yüzde 15 kadar ise hıristiyanlaşmıştır. İşte Gorbaçov bu insanlık halitesinin içinde ikiyüz sene zarfında birbirleriyle karışmış hıristiyan topluluklarının birbirleriyle evlenmesinden doğan bir kimsedir. Kayserinin Fınar başı bölgesinde yerleşmiş çerkeslerden birinin açıklamasına göre bir çerkes anne ile Rus babadan doğmuştur. Kafatası <sup>Si</sup> üzerindeki leke ise aile işaretlerindenmiş. Irkı vasıfları yönünden de Gorbaçovun slav soyu ile herhangi bir benzerliği bulunmamaktadır.

### Gorbaçov'un hanımı:

Gorbaçovun eşi Reise (Rus telaffüzüne göre Raisa) ise hem ırkı vasıflarıyla, hemde soy kötüğü ile katıksız bir Başkurt Türk kızdır. Karısının Türk asıllı olmasına rağmen, Gorbaçov Stalin ve 1924 senesinden itibaren Kremlinde iktidar makamında bulunan diğer Ermeni ve Gürcüler kadar Türk nefreti ve düşmanlığı içindedir.

Gorbaçov iktidara gelir ken  
Türk nefretini nasıl tatbik e koydu:

Gorbaçov iktidar makamına geldiği zaman Komünist Partisinin en yüksek <sup>T</sup> makamı olan ve bütün devlet teşekküllerini idaresi altında tutan Politbüroda iki de Türk vardı. Bunlardan birincisi <sup>a</sup> Kazak ve kırıgız Türklerinden olan Kunayef, ikincisi ise Azerbaycan Türklerinden olan Haydar Aliyef'ti. Hiç şüphesiz Gorbaçov'dan önceki Rus liderleri çizmeleri altındaki seksen milyon Türkü sevdiklerinden dolayı bu iki Türk münevverini Politbüroya almamışlardı. Sovyetler Birliği dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip müslüman memleketlerini kendi çemberi içine almak emellerini güdüyordukları. Hele Sovyetler Birliği ile geniş bir sınıra sahip olan Türkiye münevverliğini kendi etki altına almak istemekteydi. Müslüman iki Türkün Politbüroda bulunması Türkiye ve diğer müslüman memleketler için başarılı bir propaganda vasıtasıydı.

Bu yüzden de Haydar Aliyef Sovyet devlet adamı olarak Suriye ve İraka, hatta Libyaya gönderiliyordu, Avrupa ve Amerikada ise Sovyetlerin iki numarılı devlet adamı ismini almıştı.

Gorbaçov Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Başbakan olur olmaz Kunayefi havadan sudan, aslı esası olmayan suçlamalarla Politbüroden uzaklaştırdı, Hattâ Kazakistan İlimler Akademisi Başkanı olan büyük Bilim adamı kardeşini de milliyetçilik suçu ile suçlayarak akademiden attırdı ve profesör lük ünvanını da elinden aldırdı. Özbekistan Komünist Partisinin birinci sekreteri ise Gorbaçovun ithamlarından kurtulmak için intihar etti.

Bu zamanlar Bulgaristan Komünist partisi ileri gelenleri devlet Başkanı Jivkofu uyararak Bulgaristandaki Türklerin islavlaşmasını veyahut memleket dışına atılması gerektiğini teklifinde bulundular. Jivkof ise Moskova ile görüşmeden ve Gorbaçovun müsaadesini almadan bunun yapılmasının imkanı olmadığını söyledi ve durumu görüşmek için Moskova'ya gitti. Zira Moskovanın müsaadesi olmadan Jivkof Türk imhasını yapamayacağını çok iyi biliyordu. Nihayet Gorbaçovdan gereken müsaadeyi alarak Sofyaya döndü ve dünyaca bilinen mezalim hemen başladı. Bir taraftan Sovyetlerin yetmiş seneye yakın bir zamandan beri dünyayı eşitlik, her milletin diline, milliyetine, gelenek göreneğine saygı propagandası ~~ita~~ devam ederken, komünist rejimle idare edilen ve Moskovanın Peyki olan Bulgaristan Moskova propagandasına taban tabana ters düşen bir icraatla, komünist propagandasının yalan olduğunu gösteriyordu.

#### Azerbaycanlı Haydar Aliyef'in Poliybüroda İsyanı

Bulgaristandaki iki milyon Türkün tankların, zırhlıların, makineli ve otomatik silahlarla silahlanmış ordu birliklerinin katliama kalkmasıyla, dilinden, dininden gelenek göreneğinden zorla ayrılarak slavlaşmaya mecbur tutulmasına insan hakları teşekküllerinden, batılı devletlerle birlikte müslüman dünyasından kimsenin itiraz sesi işitilmedi. Türk köylerinin yakılıp yıkılması, konuşma dilinin yasak edilerek zorla bulgarca konuşmaya tabi tutulmaya karşı gelenlerin kurşuna dizilerek, tank paletleri altında çiğnenmesi sadece Politbüroda bulunan Haydar Aliyefin isyanına sebep oldu. Türklere karşı yapılan bu mezalimin yalnız Bulgaristanı değil, Sovyetler Birliğini, Kremlin, hattâ Politbüroyu suçlu durumuna düşürdüğünü, hattâ Sovyetler Birliğindeki Rus olmayan Cumhuriyetlerin istikbal endişesi içinde olduğunu söyleyerek, Bulgarın idarecilerine hemen dur demek gerektiği teklifinde bulundu.

Fakat Haydar Aliyevin bu konuşması onun için Ölüm fermanı demektir, Türklüğün biricik savunucusu olan bizim bile bu duruma kulaklarımızı tıkamamız, basını-  
mızın birlik içinde ~~kixxaxx~~ doğrudan doğruya Moskova'ya yönelik yayına geç-  
memesi, yıllardan beri propagandasını yaptığınız Komünistlik bumudur,  
21 nci Yüzyıla geçiş arefesinde katolik engizisyonunu komünist engizisyo-  
nu ve soykırımı şeklinde yaptırmak Kremlinin müsaadesi ile değil mi? sorusu-  
sormamak ~~kixxaxx~~ Gorbaçov'u dahada cesaretlendirdi, Bulgaristan Türklüğünü  
savunan Haydar Aliyev Politbüro'dan atıldı ve çok ihtimal Sibiryanın uzak  
bir köşesinde toplama kampına kapatıldı.

Gorbaçov'un Açıklık (Glasnost) ve Yeniden yapılanma (Perestroika)  
adı ile getirdiği Stalin ve Brejnev devrine  
ters düşen icraatının sebebi

1938 senesinde Hitler Moskova ile saldırmazlık ve dostluk anlaşması yaparak  
Komünistlikle Nazizmi barıştırmayı, Almanya ile Rusya'ya komşularına saldır-  
ma serbestisi vermişti. Polonya iki devlet arasında paylaşılmıştı. Çekoslovakya  
ya, Avusturya Almanya tarafından işgale edilmişti. Baltik devletleriyle birlikte  
de Besarabya, Bukovina Ruslar tarafından işgale edilmişti. Başarısız bir harp  
sonunda Finlandiyadan geniş bir toprak Rusyaya verilmişti. Bununla da yetin-  
meyen Rusya bizden Boğazlarda üsle birlikde, Kars ve Ardahan'ı istemiş ve  
sınırlarımıza ordubirlikleri yığmıştı. Böylece 1938 senesine kadar hiçbir  
devletin toprağında gözü olmadığı propagandasını yapan Sovyetler Birliğinin  
istilacı emelleri kendini göstermiş ve özellikle İngiltereyi endişelendir-  
mişti. Fakat Nazizm ile Komünistliğin flörtü ancak iki sene sürmüştü.  
1941 Haziranında Almanlar Rusyaya saldırmış ve yıldırım hızıyla sovyetler  
birliğine girmişti.

Sovyetler Birliği Alman tekniği karşısında yıkılacak  
durum içinde kalmıştı, iki ay içinde Almanlar Moskova varoşlarına ve Kafkas  
lara kadar ilerlemişlerdi, Rus muvazzaf ordusu imha edilmiş ve dört milyon  
kıvılcık ordu askeri ve subayları Almanlara esir düşmüş, hattâ çoğu Kremlin  
baskısından kurtulmak için birlikleriyle birlikde Almanlara iltica etmişti.  
Bu durum İngiltereyi korku içinde bırakmıştı. Almanların ~~Rus~~ Sovyetler  
Birliğindeki tarım alanlarını ellerine geçirmesi Sovyetlerdeki işçi gücünü  
Almanyanın hizmetine alması İngiltere için ölüm tehlikesi demektir,  
Bundan dolayı da İngiltere ve dilbirliği içinde olduğu Amerika hemen Sov-  
yetlerin yardımına koştu, Amerikan tekniği Rusyaya akmağa başladı.

Almanların Ukrayna ve Belorustada işgal altında tuttuğu Rus silah fabri-  
kalarına karşılık İngiliz ve Amerikan fabrikaları Rusyaya akmağa başladı,  
1942 senesinden itibaren kıvılcık ordunun giyim ve kuşamından tutmuş bütün  
silahları Amerika ve İngiltere'den karşılanıyordu ve Alman devleti bu

yardıma karşı

~~kanı~~ ancak dört sene dayana bildi ve Almanya işgal altına girdi .

Kremlinin kurnazlığı ve Amerikalıların hataları

Ruslar İngiliz ve Amerikalılardan yardım almakla birlikte Tahran, Yalta ve Almanya yenildikten sonra da Potsdam konferanslarında Sovyetler Birliğinin Alman tehlikesinden kurtulması ve Almanların bir daha Avrupa için tehlike olmaması için doğu ve Orta Avrupanın kendi nüfuz bölgesine girmesini istiyordu, İngilizler bunun kendileri, Amerika ve bütün Avrupa için tehlike olacağını bildiklerinden itiraz ediyorlardı, Fakat Amerikalılar böyle bir tehlike görmüyorlardı, Rusların teklifini normal karşılıyorlardı, Böylece Ruslar Amerikalıların desteğiyle istediklerine ulaştılar, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve hattâ komünistliği benimsemiş olan Yugoslavya ile Arnavutluk da Rus nüfuzu altına verildi, Fakat Arnavutlukla Yugoslavya Moskovanın baskısına fazla dayanamayarak ~~Moska~~ bu nüfuzdan kendilerini kurtardılar, ~~Moska~~ <sup>Macaristan</sup> Berlinin ikiyüz üçyüz kilometre batısına kadar Almanya Ruslara peşkeş çekildi, Ruslar Doğu Prusyayı hemen Sovyetler Birliğine bağladılar, Polonyadan Galiziyayı alarak Ukraynaya birleştirdiler, Oder Irmağına kadar da bütün Prusya ile Silezyayı Polonyalılara verdiler, Polonya şahsında Kremlinin ve slavların hududu Berlinin yüz kilometre yakınına kadar getirildi, Kremlin işgali altında bulunan Doğu Almanyada hemen kukla bir komünist devlet kurdu, Berlin bu devletin başkenti oldu, Şimdi artık Alman militarizminin beşiğiyle birlikte Alman sanayii de Rusların hizmetine girmişti, Ruslar bununla da yetinmeyerek Afrikada ve Güney Amerikada da toprak istiyorlardı, Hattâ Nebeşistan, Libya gibi Afrika devletleriyle birlikte Küba ve Güney Amerikanın bir çok devletleri Sovyetlerle birlik içine girmeye çalışıyorlardı, Ruslar Alman bilim adamlarını harp biter bitmez toplayarak Rusyaya götürmüş ve Atom bombası yapımını da sağlamıştı .

Artık Ruslara (dur!) diyecek bir Almanya yoktu, Budefa Ruslar İngiltere ve Amerika ile Avrupa hakimiyeti için siyasi savaşa başlamışlardı . Çörçil bunları görerek Amerikayı uyarmağa başladı ve Amerikalılar Rusların Hitlerden de tehlikeli olduğunu farketmiş oldular, Bunun neticesidirki Ruslara karşı NATO kuruldu, Rusyaya dur diyecek bir askeri kuvvet oluşması çalışmaları hızlandırıldı .

Böylece dünya iki cepheye ayrıldı, Ruslar da Varşova Paktı ile NATO'ya karşı ikinci bir askeri kuvvet teşkiline başladılar .

Gorbaçov Sovyetlerin yalnızlığını fark ederek  
Yenilenme ve açıklığa sarıldı

İkinci Dünya Harbi sonrasında Sovyetlerin Amerika ve İngiltere ile <sup>çatışmaz</sup> ~~düşman-~~lık içine girmesi yıllar sonra Rus Mareşal ve generallerini <sup>siyasetçi</sup> ~~vyvoda~~ Zora Sovyetler güngeçtikçe maddi sıkıntı içine girdiler. Ruslar Amerika ve batı Avrupadan kredi alamaz oldular. Bütçelerinin yüzde elliden fazlasını harp sanayiine ve silah altında tuttukları dört milyona yakın askere harcadılar. Amerika <sup>ile</sup> Batı Avrupa sanayi ve teknik ilerlemelerin zirvesine ulaşmışken Sovyetler kendi vatandaşlarını beslemeyecek duruma geldiler, alışveriş kuyrukları gittikçe arttı. Sovyetler batıdan fazla uçak tank ve füze yaptılar fakat bu hiçbir zaman batıyla boy ölçüşmek demek deyildi. Vatandaşları yoksulluk içinde feryadeden bir devlet, savunma kuvvetini kaybedecek duruma karşı karşıya kalır. Çünkü o aletleri kullanan insanlar devletinden kopmuş olurlar. Tıpkı ikinci dünya Harbi sırasında Stalin rejiminden kurtulmak için birlikleriyle ~~birlikinde~~ Almanlara iltica eden Rus general ve kurmayları gibi.

Bugün Sovyetler ~~den~~ yalnız kapitalist dünyası ile karşı karşıya kalmamış <sup>ti</sup> komünist oldukları halde Çin ve diğerleriyle de düşmanlık içindedirler. İkinci Dünya Harbi içinde Amerikalıların sovyet idaresine verdiği doğu Avrupa devletleri (Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Demokratik Almanya) bile Sovyetler Birliğiyle kapitalist dünyasından daha fazla düşmanlık içinde bulunuyorlar.

1920 senesinden sonra kızılordu ile istila ettiği kendi federe cumhuriyetleri ise Rus idaresinden kurtulmak için fırsat beklemektedirler. Hele İkinci dünya Harbi sırasında ve 1955-60 yıllarında Sovyetlere aşırı bir bağlılık duyan batı avrupa komünist partileri ise Rusyaya karşı büyük nefret içine girmiştir. Fransa ve İtalyada milletin ikinci parti durumuna getirdiği, seçimlerde milliyetçilerden daha fazla oy alan komünist partisi bugün yok denecek bir duruma gelmiştir.

Macaristanın, Çekoslovakyanın, aynı zamanda doğu ~~Almanyanın~~ kurtuluş hareketlerini çığneyen Rus tankları ve kızıl ordu ~~Batı Avrupa~~ ve Rusyaya tanımadan ona sevgi duyan milletler için <sup>ibret</sup> ~~büyük~~ ders oldular.

Birinci Dünya harbinin ~~sonlarına~~ kadar Çarlık idaresinde cehennemi yaşamış Polonya milleti ~~Harb~~ 1945 senesinde komünist Rusyanın yumruğunu ensesinde görürken, kendilerini beş sene çığnemiş olan Hitler Almanyasını arayacak durum gösterdiler. ~~Dem~~ Demokratik Almanyadaki Almanlar ise

Nazi devrindekinden kat kat fazla Rus ve komünist düşmanı oldular .

Kızıl ordunun mareşal ve generalleri ~~bunlar~~ ve Gorbaçov bunları değerlendire-  
rek Glasnost ve Perestroikaya sarıldılar ,

Bunu kabülemek gerekiyorki Açıklık (Glasnost) ve Yeniden yapılanma  
(Perestroika) düşüncesine Gorbaçov tekbaşına karar vermedi, Kızıl Ordu  
Mareşal ve generalleri ile birlikte karar verdiler, Politbüro ve Kremlin  
hepsi slav soyundan olan Mareşal ve generallerin tasvibi olmadan kendi  
başlarına hiçbir şeye karar veremezler.

Rus mareşal ve generalleri Stalin devriyle Gorbaçova kadarki  
devrin batıya karşı katı tutumu devamettiği takdirde birgün başta Amerika  
olmak üzere Batı ile savaşmak mecburiyetinde kalacaklarını artık anlamış  
durma gelmişlerdir, Batı ile yapılan bir Harp ise Rusyanın yokolması demekti  
demektir, Zira bugün kendi idaresi altında bulunan ülkeler bile kurtulmak  
için çırpınıp duruyorlar,

Fakat şunuda unutmamak gerekiyorki, Kremlin Politbüro ve Rus  
kurumları kendi idaresindeki cumhuriyetler ile ikinci dünya <sup>harbi</sup>sonunda nüfuz  
bölgesi yaparak idare ettiği doğu Avrupa devletlerini Harpten önceki  
duruma gelmelerine asla müsaade etmezler.

Hele federe devletlerin Sovyetlerden ayrılmasına asla izin vermezler,  
Açıklık ve yeniden yapılanma Amerika ve Batı dünyasının Rusyaya olan güven-  
sizlik ve düşmanlık duygularını yoketmek için düşünülen bir aldatmacılık  
yoludur .

Batı dünyası Gorbaçovun <sup>Kendi lerini aldatmak isteğini</sup> ~~şahitlik yaptığını~~ Bulgaristana verdiği  
Türkleri imha müsaadesiyle değerlendirmelidirler, Eger Bulgarlar Sovyet-  
lerden kuvvet almasalardı <sup>politbüro yap demeseydi</sup> 21 ni yüzyılın serfesinde iki milyon Türkü  
Tank ve makinalıların tehdidi ve imhası altında bugünkü duruma ~~getiremezdi~~  
getiremezdi !

Gorbaçov ve Rus generallerini Glasnost ve  
Perestroikaya mecbureden ikinci durum

Rus Mareşal ve generalleriyle Gorbaçovu Yenilenme ve Perestroikaya zorla-  
yan ikinci durum ise Afganistandaki yenilgileridir, Orta çağ devrini yaşa-  
yan Afganlılar Amerikanın yaptığı silah yardımıyla Rus harp tekniğine  
vefsanelmiş olan Kızılorduya karşı yıllardan beri savaşarak Rusların  
Afganistandan çekilmesini sağlamışlardır . Afganlıların bu başarısı Rus  
çizmesindeki doğu Avrupa devletleri için bir kurtuluş müjdesi olmuştur,  
Eğer Amerikalılar bunlara ve Rusluğu asla sevmeyen Sovyet

federe devletlere de aynı yardımı yapacak olursa Ruslar üçyüz milyonu aşkın iç ve dış milletler topluluğunun kurtuluş savaşıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu ise Rusyanın çökmesi olacaktır, Rus mareşalları ile destekledikleri Gorbaçov bunun çok iyi farkındadırlar.

Azerbaycan<sup>ile</sup> Ermenistan arasındaki düşmanlığı da bu sebeble Kremlin önlemek istememektedir, Federe devletler birbiriyle düşmanlık duygusu içinde olduğunda Ruslara karşı düşmanlık ikinci plana düşmüş olduğunu çarlık devrinden ders almışlardır.

Bu inkaredilmez bir hakikatki, Rus çizmesindeki milletlerin milli duygularını ellerinden almak için tatbikedilen komünist rejim, hiçbir milletin milli duygusunu yoketmek başarısını göstermemiştir. Hatta Federe devletlerde yetişen münevverlik Ruslardan kurtulmak için Stalin devrine nisbetle daha fazla faaliyet göstermektedir, Bunu Gorbaçov ve koruyucusu olan mareşal ve generaller de bilmektedirler. Bu iç ve dış tehlikelerden kurtulmanın biricik yolu ise Amerika, İngiltere ve Batı Avrupa ile yeniden dostluk içine girmektir, Glasnost ve Perestroika bunu yapmak için icadedilmiştir.

Kremlin Amerika ve İngilterenin itimadını kazandıktan sonra kendisine başkaldıran veya kafa tutanlara yapacağını ise çok iyi bilmektedir. Amerika ve İngiltere Rus tehlikesinden kurtulduktan sonra Rusların kendi idaresindeki milletlere yapacakları ile eskiden olduğu gibi ilgilenmeyecek ve bunlar Rusların iç işleri<sup>dir</sup> diyeceklerdir. Bu inkar edilmez hakikatlerdendir. Yeterki ikinci dünya Harbi yıllarındaki uysal Kremlin yeniden kendileri ile votka kadehlerini tokuşturmuş olsun.

Hakikatine bakılırsa NATO Amerika, İngiltere ve Batı Avrupayı Ruslardan korumak için kurulmuş bir teşekküldür. Eğer Rusya Füze ve Roketleriyle Amerika ve İngiltereyi tehdit etmeseydi, kimse NATO ya gerek duymayacaktı. Rusların isteyen Varşova paktından çıkabilir sözleri, biz Varşova paktını kaldıralım, siz de NATO yu kaldırınız anlamına geliyor. İşte Batı dünyasının Ruslar Glasnost ve Perestroika ile komünistlikten ayrılmak istiyorlar sevinci, ~~ise~~ ~~bir~~ olaylara hakiki teşhisi koyamamanın sonucudur. Glasnost ve Perestroikanın felsefesi Amerika ve Batıyı Rus düşmanlığından uzaklaştırmak ve Rusyanın bugünkü sıkıntılardan kurtulmak temeline dayanıyor

C Ertürk

*C. Ertürk*