



Sayın

Ziyād Elügziya **ORHAN**
SAİK

P. K. 440

24.2.76

İstanbul



İzmir, 24 Subat, 1976

Sayın Ziyâd Bey,

Size hemen yazmadım. Çünkü hemen İzmir'e yola çıktım, gazeteyi de ancak burada buldum. Söz konusu yazıyı okudum. Yazan, Sultan veled'in şiirini de bu akıldan tefsiri ediyor. "Türk" kelimesi Fars Edebiyatında "gâlim, Cefaci fâzil" anlamına kullanıldığı gibi, Divan Edebiyatında da "Cahil, hoyast, kaka, köylü" anlamına ta Cumhuriyet devrine kadar kullanılmaya gelmiştir, halk arasında, şehisiler içinde de bunun bu anlamda kullanıldığını ben Kastamonu'da seçen feneliğimden hatırlıyorum. Fuat Köprülü'nün "Middi Edebiyatın İlk Abidessinileri" adlı kitabında yeterli tafsilat vardır.

Selçuklu Sarayının resmi dili Farsça olduğu gibi edebiyat dili de Farsça idi. Bunda şüphesiz bu şey yok. Baska bu önemli noktada da Anadolu Selçuklular devrinde, devleti ortadan kaldıracak ötekide isyanlar almıştır. Gıvni İsgani ve Balıcalı İsgani tarihinde anlatılan çok tehlikeli iki isyandan ve bunları Türkmenler yapmıştır. Sultan veled'in şiirinde söz konusu ettiği bunlardan küdür. Devrim koşulları, Cemiyetimin ziyası hümayesi söz önünde tutulunca burada yadlanacak bu taraf yoktur. İnanç ayulukları ve kültür farkları, inanç ayulukları dikkate alınmazsa Sultan veled'in şiirini tabii karşılamak gerekir, kamdotimleyim. Hususi bu noktada ayrıca sunu da arz edeyim. Bu tefrika, sel temayüllü olan bu gazetede çıkmıştır. Sol'un hücum hedeflerinden biri de manevi dayanakları yıpratmaktır. Namık

Kemal'e, Hâmid'e yapılan saltuklar şilâi Meşhûrî'ye,
Sultan valedî'ne küçük düşürmeye Çalis mak ta kumta-
an arazındadır. Yoksa bu yazının ifadesi, tarâfı
bu tarihçimin dilinden alıydu, bu te bu hüçimde
almayacaaktı. XIII. yüggüde, İmpürüm günöyle teferü
İrecek lere şöğ yumamaktan huska bu sey değildi.

Sizi bu nebze aydınlatılmış sem mamum
alırım. Felince tekeran bu komuya dönmeğe üze
izayılarmı sunar, esenlikler dilerim, efendim.

00  andar j. pyay