



TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No: 222.44.3



şı Rıza Şah Fehleviyi, Atatürkle beraber yaptıkları tetkikten sonra İzmirdeki Millî Kütüphanemizden ayrılırlarken görüyorsunuz. O gün Şah İlim müesseselerimizi çok beğendiğini açıklamaktan geri kalmamıştır.

limesini kullanmayın. Hep «İrani» demek lazımdır. Bu «Acem» kelimesi araplardan bize gelmiş, onların, haklı olarak, hoşlanmadığı bir kelimedir. Mademki onlarla serişmek, kardeş olmak azmindeyiz, hoşlanmadıkları bir kelimeyi hiç kimse kullanmamalıdır. Bunun bütün memleketi teşmili de çok iyi olur.

Sabahleyin, Soma istasyonunda bir piyade alayı istikbalde bulundu. Trenden inerek askeri teftiş ettiler ve huzurlarında bir geçit resmi yapılmasını emrettiler. Asker geçerken aralarında bazı erlerin iyi ayak uyduramadıkları görüldü. Gazi mazeret olarak Şehinşaha dedi ki :

— Efendim, askerlerimizin bir kısmı yeni silâh altına alınmış acemilerdir. Bu kusurları ondan ileriye geliyor.

Ertesi akşam, rahmetli Salih Bozok Gaziye, o Rumeli şivesile :

— A be Paşam.. Bize verirsin talkını, kendin yutarsın salkımı. Diyince Gazi :

— Sus, sus, Salih. Öyle bir pot kırdık ki sorma !

Dedi ve gülererek ayrıldı.

ASKERİ TATBİKATTA

Otomobille Çanakkaleye yaklaşıyoruz. Kirazlıyayla garnizonundaki kıt'a tatbikat yaparken görülecekti. Bir piyade alayı ile bir batarya Balaban çeşmeden Kirazlıya doğru yürüyordu. Biz

de yanlarından geçiyorduk. Kirazlı gediğine bir düşman kolunun çıkmağa başladığı haberi verildi. Müfrez kumandanı derhal alaya taarruz emri verdi. Şöse bir takım dik sırtları dolaşiyor ve bir ormandan geçiyordu. Şehinşaha dedim ki :

— Bakalım batarya kumandanı nerede mevzi bulacak ?

Şahın yolu göstererek :

— İşte, değil mi ?

Demesiyle batarya kumandanının emir ve kumandası aynı yerde birleşti. Her top olduğu yerde yere indirilerek yol üzerinde mevzilendi, batarya dürbünü de yolun kenarında kendisine bir yer buldu ve batarya süratle ateş açtı. Şah bana :

— Gördün mü ? Takdirinize liyakat gösterdi, dedi.

Ben de :

— Takdir zatı şahanelerinin dir, dedim.

O da Atatürke :

— Ordunuzun kudret ve kıymetini her suretle takdir ediyorum. Böyle bir orduya malik olduğunuzdan dolayı sizi tebrik ederim.

Tarzında takdîrkârane sözlerde bulundu. Atatürk cevaben :

— Benim en büyük şansım değerli kumandanlara malik oluşumdur.

Buyurdular.

Bu sözler karşısında benim başım eğildikçe eğildi.

(Devamı 13. sahifede)

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No: 222.44.3