

İstanbul, 14. 3. 1983

Muhterem Ziyad Beyefendi,

Size ilisikte, Ahmed Rıza Bey'e
hitaben yazılmış ve Sili (!)'de
basılmış bir broşür gönderiyorum.

Herhalde pek nadir bir şey olsa gerek.
Bu broşürü, fersude kağıtlar ve kitap
parçaları dolu bir sandıktaki bir kağıt
müşahade olarak bulmuştum.

Saygıları ve Selamları
Selamı,

Boşnak dilinde bir kitabımızı yakarı-
da iade edeceğim.

S.

Manevi Silâhlanma Nedir?

Bir gazeteci Manevi Silâhlanma'yı bu şekilde tarif etti:

O, bir müessese değildir,

Bir görüş tarzı da değildir;

O, içinizden doğan

Bir inkılâp yaratır.

Her yerde insanlar sulhu arzu ettikleri halde harbe hazırlanırlar.

Her yerde insanlar her şeyi yeni baştan yapmayı arzu ettikleri halde her şeyi mahvetmeye hazırlanırlar.

Biz, refaha kavuşmak için plânlar hazırlıyoruz, fakat yeni felâketler bekliyoruz.

Biz, birlik yaratmak istiyoruz, fakat ayrılık çoğalıyor.

Bütün dünya büyük bir krizle karşı karşıyadır. Milletler demokrasiden yana oldukları halde halk ferden bencillik, nefret, açgözlülük ve tembellikle zalimleşmiştir.

Bu gün insanlık tarihteki en ciddi krizle karşı karşıyadır; çünkü bu gün hakiki mücadele iyi ve fena arasındadır. Yaşama tarzı ve teknik bakımından çok büyük ilerlemeler kaydetmiş olan insanlığı, karakter bakımından geri kalmıştır.

İşte dünyayı felâkete sürükleyen şey, insanların maddî hayatı ve karakteri arasında olan bu büyük ayrılıktır.

Önümüzde üç şık var:

Vazgeçmek; bazıları bunu yapmağa hazırdır.

Savaşmak; bu da dünyanın sonu demektir.

Üstün bir yaşayış, düşünüş, hareket tarzı, ve bütün dünyayı aydınlatacak yeni bir program bulmaya çalışmak.

İşte bu program Manevi Silâhlanmadır.

Bütün dünyayı kapsayacak büyük bir Manevi Silâhlanma cereyanına ihtiyacımız vardır.

Yalnız diplomasi, fenalığı yenemez; Allah yolunda mücadele, söz düellosundan daha başka bir şeydir.

Yirminci asrın geriye kalan seneleri, yanlış olanı değiştirmek için istek, sevk ve cesareti olanlar içindir.

Cemiyetin deęişmesini isteyen fakat kendi şahsen deęişmek istemeyen insandan daha isyankâr ve mürteci birisi yoktur.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Yaşayışınızı dürüst olarak, halisane, egoizme kapılmadan, içten gelen bir sevgi ile tetkik ediniz.

Yanlış bulduğunuz şeyleri dürüstlükle, özür dileyerek düzeltebilirsiniz.

Etrafınızda yeni bir memleket, farklı bir dünya yapmak isteyenler vardır. Onlara fırsat veriniz. Farklı olarak yaşamağa nasıl karar verdiğinizi onlara anlatınız ve aynı yolu gösteriniz.

Herkes içinden iyi ve fena olmak üzere iki türlü düşünür. İçinizdeki fena düşünceleri atınız ve iyi düşüncelere yer veriniz. Aklınıza gelen iyi fikirleri yazıp tatbik ediniz.

Dinleyeni, itaat edeni, Allah duyar ve ona yardım eder. Milletlerin kaderini insanlar tanzim eder.

Manevi Silâhlanmayı başlatan Doktor
Frank Buchman şöyle demişti:

“İnsanın mizacı değişebilir.

İşte bu gayenin esasıdır.

“Millî ekonomi değişebilir.

Bu da gayenin meyvesidir.

“Dünya tarihi değişebilir.

Bu da zamanımızın hedefidir.”

Manevi Silâhlanma bu ideolojiye inananlar, ve onu dünyaya yaymak isteyenler tarafından finanse edilir.

Eğer daha fazla bilgi edinmek, veya herhangi bir şekilde bağışta bulunmak isterseniz lütfen aşağıdaki adrese yazınız: