

Dr. Fahri Kurtuluş

ANKARA 25.3.973

Muhterem efendim;

Telefonla görüşmemizden sonra, kitaplığımda çalışmaya başladım. Adedi fazla klasörler ve zarflar içinden, şimdilik ayırıp fotokopilerini takdim ettiğim Meclis Tutanak dergilerini ve bazı şiirleri ve de bazı gazetelerin Cumhuriyet'le olan tartışmalarının başlık ve birkaç satırını özetle sunmuş bulunuyorum.

Bunların tamamı tarih sırasına göre bir düzen içinde klasörlerde bulunmaktadır. Ancak, bunlardan nelerine ve hangilerine ihtiyacınız olduğu, bence bilinmediğinden, diğerleri üzerinde durmadım.

Benim, ikinci kitap, mahkeme safahatı olduğu gibi klasör içinde oldukça büyük çapta durmaktadır. Mahkemede ne söylenmişse, yazılı olarak içindedir.

Hükümet'in, gazeteyi Alman Yardakçılığı için kapatma kararını bildiren resmî gazete bile vardır.

Allah, idealistlere neden para vermez ? Niçin memleketi için, gençliği için, Demokrasi'si için, Atatürk'çülüğü bila perva yapanlar için, ihsanda bulunmaz. Param olsa, bunlar ölümünden sonra kaybolup gitmeğe mahkum olmazlardı. Memlekette ne hazindir ki, cesur ve temiz insanları tutan, zenginler de yoktur. Ben senelerden beri bu memleketin varlığını, taşını toprağını, kale-mimle savundum. Vatan, dedim. Halbuki, benim emekli maaşımdan başka bir şeyim yok. Daha benim gibi, nice vatan evlatları bu durumdadır. İdealistlerini arayıp bulamayan ve gerekli noktalarda himaye edemeyen bir toplum, daima tökezleyerek yürümeye mahkumdur.

Böyle bir gazetenin ve böyle ne idüğü belli olmayan zavallıların bulunduğu basında ve memlekette, Demokrasi yapmamız, bir bakıma milletimize karşı tarihi bir ihanet ve perişanlık taşımaktadır.

Benim, bütün Demokrasi mücadelemde, karşıma o zamanki Partim ve bu çeşit karakersiz insanlar çıktılar. Bu, benim için hem talihsizlik hem de erkekçe uğraşı içinde, siyasi hayata şerefle veda etmek oldu. Başka Demokrasi'lerde her halde bu çeşit mücadele yapan ve gençliği yıllarca Komünistlik belası uğruna, yorulmadan uyaran insanları, Parlamento'ya seçen halk çoğunluğu bulunurdu. Bizdeki halk'ta işte budur... Ama ne gam, yeter ki, vatan ayakta dursun...

Geri kalmış memleketlerin bir mazhariyeti,medeni milletlerin son teknolojik araç gücünü,aynen uygulayabilmesidir.Amma,(Kanuni Muhteşem Süleyman emma) demiştir,Demokrasi yolundaki diğer milletlerle 300-500 yıllık (enaz), fikir,görüş ve uygulayış,kanun hakimiyeti vb.açıklığını kapatmaya kesinlikle olanak-inkân-,yoktur kanısındayım.

Şayet,tarihi gelişim ve akım içinde,Demokrat Parti eline geçen bulunmaz fırsatı,Demokrasi'yi uygulamak yolunda faziletle ve yüksek örneklerle yapabilseydi,şimdi bu yolda çok mesafe kazanmış olurduk.

Özgürlük diye diye az kalsın,aciz Meclisler ve Hükümet'ler elinde memleketi ve türklüğümüzü kaybediyorduk.Biz siviller bu akıl ve kafada ve de karakterde oldukça,her on seneden bir Asker müdahalesi daima olacaktır.

Tarihte ilk kez,bu askeri müdahale memleketi batıran sola götüren değil, memleketi kurtaran ve ayakta tutan bir müdahaledir.Bakalım 985/87 li yıllarda neler olacak ? Yaşarsak ibretle göreceğiz...

Özgürlük,hiçbir zaman memleketi satmak,yıkmak,milliyetini unutmak şu veya bu memleketin uydusu olmak demek değildir.Bunu Cumhuriyet gazetesi hala anlayamamıştır ve anlayamaz da...Dün memleketi Almanlara peşkeş çekenler,şimdi Demokrasi şampiyonu olamazlar.Gönül istedi ki,memlekette kesin bir Demokrasi halk görüşü olsun ve çeşitli genel kavram kargaşası olmasın...

Sizi nedense fazla rahatsız ettim.Galiba dertleşmeğe ve boşalmaya ihtiyacım olduğundan bunu yaptım.Beni bağışlamanızı,ve sağlık ve başarılarınızı dilerim efendim.

Not:Şimdi anımsadığıma göre,vaktiyle size basılması için yolladığım Türk gençliğinin nasıl bir Yurt'a ihtiyacı vardır ? Yazımı,basamyacağınızı bildirerek bana geri göndermiş ve bir de mektup yazmıştınız.Klasörde bulunca bildiririm.

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No ZC. 1845