

Sayın
Ziyad Ebüzziya
P.K 440



Sirkeci
İstanbul.

27 Haziran 86

Zar Ertürk
Mesudiye mahal.
Sakarya 3. sok 79/2
Aydin.

Celihar

26-6-1086

TDVISAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E. 2181

Fekî saygıdeğer Ziyadbeyefendi,

23 sene Rus çizmesinde çâğnenmiş, sonreda Almanyada, İtalyada, Avusturyada Fransada onların milletinden olmadığından horlanmış, hakir görülmüş, yüksek bir Türk münevveri olarak size yazacak okadar geniş konu varki, bunları toplu olarak bir kitap haline getirecek olsam binlerce sayfeyi geçer. Hele 60-70 sene önceye kadar bir eyaletimiz olan Mısır'daki Türklerin feci durumunu gördükten sonra tarihimizi ve devlet sistemimizi incelemek ihtiyacını duydum. Hunlardan, Peçeneklerden, Avarlardan, Kumanlardan, Göktürklerden, Uygurlardan, Tatarlardan, Gaznelilerden, Karahanlılardan, Selçuklulardan, Timursoğullarından, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevî Afsarlarından tutmuşta Türkü üç kıta üzerinde şerefin en yüksek payesine ulaştırdığı iddiaedilen Osmanlıları ve Cumhuriyet tarihini inceledim. Bu çalışmalarım kırk seneden buyana devamedip gidiyor. Bunun şahidi oldunki, bu milletin her kabilesi kendi başına bir dünya hkimiyeti kuracak cevherin sahibi olmuştur. Fakat devletin başına buyurettikleri, Tanrı derecesinde değerlendirdikleri, her buyruğu ile seve seve ölümlün kucasına atıldıkları, atılmaktan çekinmeyen milletini korumamış ve devletinde hakkı olan makamlı ona vermemiştir. Bundan dolayı da millibirlik kurularak milli münevverlik yetiştirmemiş ve böylece ülküsüz, idealsız bir devlet sistemiyle yabancıları koruyarak çoğaltmış, kimsenin diline, dinine okuluna çoğalmasına sınır çekmemiş ve onların çoğalarak kuvvetlenmesi sonunda da kendi devleti yıkılmış ve sarayların enkazı altında yalnız kendileri deyil, bütün millet kalmıştır. Kendi diline, dinine gelenek göreneklerine devleti kuran millete şahûp çıkmayan idari sistemin sonu bundan başka bir istikbal bekleyemezdi. Biz bunun skıntısına kapılarak otuza yakın devletimizi kaybetmişiz. 300 seneye yakın bir devlet kurmuş olan ve Sin hududundan Boğaz içine kadar Türkün kanıyla onun devletini kuran Selçukluların ikiyüzelli sene devletin idari dilini Farsca olarak tutması çok acı bir örnektir. Bunun neticesidirki üçyüz seneyi aşkın bir zaman içinde şairler eserlerini farsca yazmış, Türklükten kopmuş edipler ve ilim adamları da Farsca ve Arapçayı kendi milli diline tercih ederek eserlerini yine odillerde vermişlerdir. Üçyüz dört yüz sene münevveri olmayan bir millet ve onun devleti çok tabii olarak hkimiyetini devam ettiremezdi. Bugün yabancı tarih yazarlara göre Selçuklu devleti bir Fars İran devleti olarak kabülediliyor ki, bu bize ders olmuş deyildir. İrandaki 20 milyon Türkün felaketinin sebebi de buna dayanıyor. Bugün Cümhur Başkanından başbakanına ve yüzde yetmiş bakanlarına kadar hepsi Türkasıllı olan sözde İran devlet adamlarının milletinden kopması ve Türklerin farslaşması için bir Rus kadar baskı göstermesi Selçuklulardan kalan hatıradır.

Bunu kabülemek gerekirken Selçuklularda Osmanlılarda hattâ bugünkü son mustakil devletimiz olan Türkiye cumhuriyetinde Türklüğü koruyan yaşatan gelenek göreneklerine bağlı olan kıymetlerini bir türlü takdiredemediğimiz cahil dediğimiz köylüler esnaf ve bu zümreden olanlardır. Dünyanın hiçbir milletinde raslayamayacağımız fedakarlık devletine bağlılık bu zümrededir. Türklüğü yaşatan onun için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen bu münevver olmayanlardır. Şuursuz millet ve dinine ilgisiz şahsî menfaatini devlet ve millet menfaatinin üstünde gören ise münevverliktir.

Bunu kabüledinizki Türkiyeye komünistliği, Türktülüğü bilumum azınlık ırkçılığını, yabancı ideolojileri, yabancı kültürü, ahlaksızlığı getiren münevverliktir.

Çok tabii olarak devlet makamına getirilen de münevverliktir.

Tanzimattan sonra gelişen özellikle Rus çizmesindeki Türkistanlı, kırımli, Azerbaycanlı, Kazanlı münevverlerin etkisiyle gelişen Türktülük İttihad Terakki, özellikle cennetmekan Talat Paşanın şuurlu himayesi ile çok kısa zamanda gelişerek milletimize sahip çıkmakla birlikte Kurtuluş Savaşını zafere götüren milli münevverliği yetiştirmiştir. Gaspıralı İsmail Akçora-oglu Yusuf, Hüseyinzade Ali, Ağaoglu Ahmet Abdülkadir İnan Rahmeti Arat Zeki Velidi Toğan, Aldes Nimet Kurat Atatürkün değerlendirdiği Rus çizmesinden gelen Türk münevverleriydi. Ziya Gökalp bunlar etkilediler. Türktülüğün devletin idari felsefesi olmasını bunlar telkinettiler. Araptan kürtten, Arnavuttan Boşnaktan ve bilumum Hıristiyan tabaasından hiyanet görek Türklüğünü değerlendiren sâvil ve askeri münevverliğimiz bundan sonra gelişmiştir.

Hamdullah Şuphiler, Semih Rifatlar, Ahmet Hikmet Müftüoğulları, Ziya Paşalar, Şinasiler, Ahmet Vefik paşalar, Sami Paşazade Süphi Paşalar, Şıpkı Kahramanı Süleyman Paşa, Harp Okulu Nazırı Tefvik paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Necip Asım beyler, Veled Çelebiler, Bursalı Tahirler, Rauf Fuat beyler, Ziya Gökalpler, Mehmet Emin Yurdakullar, Dr. Akil Muhtarlar, Dr. Fuat Sabitler, Mehmet Ali Tefvikler ve mübarek isimlerini unuttuğum yüzlerce Türktü büyükler devlet içinde müslüman veya hıristiyan

gayrı Türklerin ırkçılığı ve Türkü yoketmek istemesini görerek Millete sahip çıkmış ve Osmanlı devletini kuran ve koruyanın Türk milleti olduğunu savunarak onun korunması ve devlet teşkilatında yerleştirilmesini saraya telkinetmişlerdi. II Abdülhamid onların uyarmasıyla Türklüğü değerlendirmiş ve ikinci meşrutiyette kendisini tahtan indirdiklerinde Talat Paşaya:

(hususî bir ziyaretinde) :

-Ordumuzuda mı Artinler ve yanilerle dolduracak sınız? diye sormuştu. Bugün biz bu münevverlikten mahrumuz. Atatürkün ölümünden sonra İsmet Paşa yalnız Atatürke kin duyarak adını unutturmak istememiş onun değerlendirdiği Türk milliyetçiliğini de yoketmeğe başlamıştı. 1944 deki Türktülerin

ırkçı ve Turancı ittihamı ile tabutluklara doldurulması, Nihal Afsız ve ülküdaşlarının geri hizmetlerde çile doldurmağa mahkum edilmesi, okul müfdatlarından vatani ve milli duygu verecek olan şair edip ve yazarların eserlerinin çıkartılarak kosmopolitliğini yerleştirilmesi, çok tabii olarak Türklük ülküsünden mahrum bir nesil yetiştirecekti. Nihayet Atatürkten 20 30 sene sonra böyle bir nesil yetişti. Vatanını, milletini sevenleri hor gören mülkiyeliler, hukukçular, öğretim üyeleri yetişti. Bizi avrupalı sayınlardı diye milliyetinden, soyundan gelenek göreneklerinden taviz veren idareciler çoğunluk oldular. Bizi Yunanlıların Giritlilerin Ermenilerin Rumların Hititlilerin kurtların arapların devşirmesi olarak sayan öğretim üyeleri veyahut ordinariyuslar arzıendamettiler. (Ekrem Akurgal misali) Türkün damarında Ermenilik, Rumluk, Çerkeslik, Kürtlük, Araplık arayan başbakanlar makamı iktidara oturdular. Milliyetçilik ve dincilik komünislikten daha tehlikelidir, diyen 12 Eylül sonrası üç sene Başbakanlık yapmış ilan Oramiral emeklileri kurmaylar göründüler.

İşte saygıdeğer İyadbey

Türk milletinin en son devleti ve bütün felaketzedelerin sığınak yeri olan Türkiyemizin hakiki çehresini sunan birkaç sayfalık feryad belgesi,

Çok tabii olarak sağcı veya solcu olarak iktidara gelen devlet adamları dediklerimiz milli felsefeden uzak olduktan sonra neyi savunacaklardı? Anadolu yarım milyar insanı refah içinde yaşatacak bir memleket iken, Üç milyondan fazla kalifiye işçimizi Avrupada köle işçi olarak çalışmaya hakarete maruz kalmaya mahkumeden yabancılar deyil bizim sağcı veya solcu devlet adamlarımızdır, 22 bin doktorumuzu ve yüzbinden fazla yüksek tahsilli elemanımızı beyin göçü olarak yadellere müsaadeeden de bunlardır. Yüzbini üstünden katıksız Türkü Avusturalyaya 30 bin kilometre uzaklığa göndererek gavurlaşmağa mahkumeden de bunlardır. TBMM de bunları dile getirmeyen de seçip gönderdiğimiz ve makama oturttuklarımızdır. Kusura bakmayınız, çok büyük tehlikedeyiz, komünistliği ve kürtçülüğü yayan ve savunan bizim yüksek münevverlerimizdir, proflarımızdır, 12 Eylül akşamı Kenan Paşa:

- Bu memleketin felaketinin müsebbipleri proflar, öğretmenler ve "nayasal teşekküllerdir derken, boşuna konuşmamıştı. Fakat sonradan tatbikedilen icraat bunların unutulmuş olduğunu gösterdi.

Buyüzden herşeyden önce Türkiyeyi düşünmemiz gerekmektedir.

Selçuklular ve Osmanlılar devrinde olduğu gibi Atatürkten sonraki devlet adamları ve milli olmayan münevverlik de Türklüğü düşünmemekte hatta Türkü onun dilini, geleneklerini, kültürünü korumamakta ve bunu bir ilerici olarak ^{görülmektedir.} görüyor. Radyo ve Televizyonumuzu açtığımız zaman dizilerin, şarkıların, oyunların yüzde yetmişinden fazlasını yabancılar ~~dan~~ alındığını görürken insan kendini Türkiye'nin dışında hisediyor. Yabancı çizmesini görmüş yüksek bir Türk münevveri olarak Eşine :

-Hanım biz Türkiye'de miyiz veyahut Cevurstanda mıyız? diye sorduğumda, onunda müteessir olduğunu görüyorum. Atatürk Türkçenin gelişmesini ve Türkiye'de dil birliği ~~gökün~~ olsun diye yabancı kolej ve liseleri ~~kakajx~~ Lozanda kapattırırken, biz 1960 dan sonra yüzün üzerinde yabancı dilde devlet eliyle okul açtık, yüz kadar da şahısların açmasına müsaade ettik. Ana lisanını hakıyla bilmeyen ilk okul mezunu çocuklarımızı yabancıların hayranı yaparak milli benliğinden uzaklaştırdığımız kimsenin aklına gelmiyor. Bunlar yüksek okuldan çıktıktan sonra kimin menfaatini koruyacaklar? diye kendi kendime sorup duruyorum. Acaba Türkiye'de lisan mı değiştireceğiz? Memlekette 4-5 milyon Türkçe bilmeyene Türkçe öğreterek aile dillerini Türkçe yapmak ve Anadolu'yı Türkleştirmek mefkuremiz olacakken, biz Türkü Türklüğünden çıkarmakla Atatürkçü mü oluyoruz. Çocukların ve gençlerin giydikleri elbiselerin üzerindeki yabancı dillerdeki yazılar, ağızlarındaki şarkılar bizleri nereye doğru çekiyor? Sonumuz ne olacak? Bunu düşünen var mı?

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Diğlis, Siirt, Bingöl, Hakkari, Muş illerimizle Hatayın büyük bir bölümünden Türkçenin işitilmemesi bize neyi gösteriyor? Dilimizin konuşulmadığı bu yerler vatan sayılacak mı? Kürtçüler bizden 19 vilayet isteyerek devlet kurmak için neye dayanarak silaha sarılmışlar? Lütfen söyleyiniz hangi devlet adamımızı bu durum endişelendirmektedir?

Lozanda azınlık hakları almış olan Ermeni, Rum, Yehudi, Suryani ve diğerlerini Türk vatandaşı olduklarından, "Türktürler" diye anayasamızla kanunlaştıran hukukçu ve öğretim üyelerimiz Türklüğemi hizmet etmededirler? Hem azınlık hakkını, hem de devletin sahibinin haklarını kullanan böyle talihli azınlık dünyanın neresinde görünmektedir?

Basınımızda Ermeni asıllı, Rum asıllı, Yehudi asıllı Türk ifadeleri endişelendirdiği devlet adamımız var mı? Hem Ermeni hem Rum hem de Türk olunur mu?

Kusuruma bakmayınız sizi yordüğümü biliyorum. Fakat zannedirim sizin için tatlı bir yorgunluk olacaktır. Türkiye'ye gelmesi için kırk sene önce yazılarınızla feryadeden sizi vatan kazandırdığınız bendenizin bu ruhu mukafatınız olsa gerek. Bu duygunun sahibi yalnız ben değilim, zannedirim. Bakınız 1965-1980 senesinin felaketli günlerinde Rus çizmesinden gelenlerin içinden komünist ve kürtçülerin peşine takılan kimse yok,

Ziyad Beyefendi:

Ben 37 sene gece gündüz demeden çocuklarımı yetiştirmek için durmadan çalışan (bugün bile) değerlendirilmemiş bir Türk münevveriyim. Ruslar Nazım Hikmetten nasıl faydalandılar? "ilyarlar" ^{ca}uble harcıyarak Türkiyeyi içten yıkmak için münevverliğimizi ve öğretim üyelerimizi nasıl ağlarına takdıklarının çokiye biliyorsunuz. Ben kalemimle milli ülkümle de faydalı olabilirdim. Bu yönümü değerlendiren olmadı. Benden faydalanmadılar. Bugün 71 yaşına basmış 300 milyon Türkün Kabe diye taptığı biricik devletin devlet felsefesi veyahut milli felsefesi olmayan idarecilerin eliyle bilinmeyen kutuplara sürüklenmesiyle yanıp tutuşan bir ihtiyardan başka bir şey deyilim.

Yedi sekiz sene önce Ahmet kabaklıya bir yazı yazarak kendimi tanıttım. Sunduğum şiirleri de gönderdim. bana cevap vermeğe bile tenezzületmedi. "albuki bir Kürtçü veya bir komunist Türkiyeyi yıkacak olanları araya-
rak buluyor ve hemen faydalanmaya başlıyor.

Bunu itirafedelinki milli münevverlik olmadığı gibi devlet adamı da yoktur. Şükrü Saraçoğlu Necmedin Şadık Recep ^{bir de}eker Kanan Saka Menemenci-
oğlu hattâ çok talihsiz diyeceğim yapıp yaratıcı Menderes bile yoktur.

Eğitim sistemimiz ise çoktan millilikten çıkmıştır. Okullarımızdan mezun olan yüksek münevverler Kurtuluş savaşının fedakar kumandanlarını:

(Asım Gündüz, Muzaffer Tuğsavul Şükrü Naili Kazım Özalp Kazım Dirik Nuri Berköz Mürsel Bakı Salih Omurtak Alihsan Şabis Nurettin Paşa Ali Fuad Gebesoy Yakup Şevki ve diğerlerinin) isimlerini bile bilmiyorlar.
1977 senesinde Ecevit münevver ve gençlerin bir kısmı sevmiyor diyerek

Türk büyüklerinin şair, yazar, edip, kumandan kim varsa resimlerini okullar-
dan kaldırarak bodrumlarda küflenmeğe bıraktırdı. Sorarım size, Fevzi paşayı.
Ziya Gökalpı, vücudunda 27 yaranın izi bulunan Kemalettin Şami gibi bu vatan
için herşeyini vermiş olanları sevmeyen Türk olur mu? Ecevit'ten sonra
iktidara gelen Demirel bunları neden hakettikleri yerlere koydurmadı? İhtila-
lin anlı şanlı paşaları neden bunu yaptırmadılar? Milliyetçidir diyerek oy
vererek makama getirdiğimiz bugünkü iktidar neden ^{bunlara}değerlendirmedir?

Bunlardan sonra ~~sizdeniz~~ size sorarım büyüklerini dedelerini, tarihini
gelenek göreneklerini bilmeyen ve devleti tarafından unutturulması için
çaba harcanan gençlik ve münevverlikte vatan ve devlet duygusu olur mu?
Biz bugün bu haldeyiz.

Bu feryatları TBMM de milletvekilleri, bakanlar, Hukukçular,
mülkiyeliler ve makam sahipleri yapmalıydılar. Benim gibi isimsiz birisinin
feryadına kulak asan kim?

Derin saygılarımı kabülediniz 40 sene görüşmemize
rağmen sizin bizler için yapıp düşündükleriniz beni her zaman minnettarınız
olarak tutmuştur Çocuklar ellerinden öperler

Hürmetkarınız

Cebbar Ertürk

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E. 2181

Ziyad bey

Eğer basılacağını bilsem üç ay içinde size aşağıdaki başlıklar altında 500-600 sahifelik (D Ü N Y A Y I T E H D İ D E D E N R U S L U K) isimli bir kitap yazıp verebilirim

- 1-Lenin'in Kurduğu Sovyetler Birliği.
- 2-Komünistliğin iç yüzü
- 3-Sovyetlerde Slav Hakimiyeti
- 4- Leninden Sonraki Sovetler Birliği
- 5- Stalin idaresindeki Sovyet İmparatorluğu
- 6- Barış propagandası ve istilacılık
- 7- Sovyetlerde Komünistlik Eşitliği
- 8- Sovyetlerdeki imtiyazlı Milletler
- 9- Sovyet çizmesindeki Türkasılılılar
- 10-Sovyet Sömürgeciligi
- 11- Sovyetlerdeki komünist müfredat ve münevverlik
- 12-Sovyetlerdeki din ve itikad
- 13- İkinci Dünya Harbi öncesi Sovyetler Birliği
- 14- Stalin'in Hitlerle işbirliği
- 15-Besarabya Bukovina ve Baltık devletlerinin istilası
- 16- Ruslarla finlilerin dillere destan savaşları
- 17- 1938- 1941 yılları arasında Sovyetlerin Türkiye siyaseti
- 18- Türk sınırı boyundaki Ermenistan
- 19-Almanların Rusyaya saldırıları
- 20- Stalin'in Sovyet halklarına yalvarması
- 21- Almanların hataları
- 22- Polonya ve Rusyadaki Alman orduları
- 23- Sovyetlere Amerika ve İngiliz yardımı
- 24- Almanlar geri çekilirken
- 25-Yakılıp Yıkılan Almanya ve Sovyetler
- 26-Polonyalılar ve Ruslar
- 27-Rus çizmesine verilen Doğu ve Orta Avrupa .
- 28- Rusların dünya hakimiyeti düşünceleri
- 29- Amerika ve İngilizlerin uyanmaları
- 30- Rusların Türkiyeden istedikleri
- 31-NATO ve Varşova Paktı
- 32- Rusların Türkiye siyaseti
- 33-Müttefiklerimizin Türkiye hakkındaki düşündükleri ve tutumları

Benden 450 şahıfeliik
Atatürle Sofrasında Türk lür ve Milliyete ille
Kitabımı isteyiuis

Orada 30 sene içinde yürütere
Kitap tarayarak Atatürkün
devletin temelüne koyduđu Milli
felsefeyi nasımla verdiki

Bugünkü gençliğe ve münevverliğe
O lâzımdır C. Ertürle

TDVISAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E. 2181