

TÜRKLÜĞÜN KADERİNE KARŞI KIYTIRIKLAR!

UFUK TURU

ALTEMUR KILIÇ



1993 yılının hareketli, olaylarla dolu bir yıl olacağını tahmin etmek için kâhin olmak gerekmiyor; ancak 1992 gibi "berbat" bir yıl mı yoksa insanlık ve milletimiz için "hayırlı" bir yıl mı olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil! Türkiye için önümüzdeki yılın durumunu tayin etmek büyük ölçüde kendimize bağlı...

Ekonomide ve iç politikada bunalmaları, dağınıklıkları, izleyeceğimiz tutum ve politikalarla kontrol etmek kendi elimizde... Dış politikada, hemen geçtiğimiz yılların bizi getirdiği mutlu güç noktasından gerçekten güçlü bir dünya devleti olarak çıkıp çıkmayacağımızı da, özellikle Kıbrıs sorunundaki tutumumuz ve Türk dünyası ile ilişkilerimiz tayin edecek! Doğrusu, her iki konuda da umutlarımızı gölgeleyen ciddi endişelerim var!

KIBRIS KONUSUNDA KIYTIRIKLIK!

Geçen yılın kötü mirası, kıyırıklar, kıyırıklık yani "marjinallik"! Eski komünistler, eski tüfenkler. Soğuk savaş döneminde, Lenin'in "Bizim için faydalı budalalar" diye adlandırdığı ve özellikle "barış-severlik ve özgürlükçülük" adına Sovyetler Birliği'ne, Komünistlere alet olmuş "liberaler" şimdi kıyırıklıkta birleştiler... Bunlar, geçtiğimiz yıl, hemen hemen her konuda, dozu gittikçe artan bir küstahlıkla, "tabuları yıkıyoruz-resmi tarihi yalanlıyoruz!" veya "ikinci Cumhuriyet" sloganlarıyla, basında radyolarda ve özel televizyonlarda çatlak seslerini çıkarmaktalar! Kıbrıs sorunu da, daha doğrusu Kıbrıs konusunda milli mutabakat ta, bunların tasallutuna uğradı! Bir süredir Kıbrıs konusunda ve özellikle sayın **Rauf Denktaş'**ı harcamayı hedefleyen bir kampanya sürdürüyorlar...

Bu kampanya, son olarak, 6. Kanal'da, **Neşe Düzal** ve **Ahmet Altan'**ın yönettikleri **DİNAMİT** programında sergilendi. Hemen söylemeliyim ki, benim karşı olduğum Kıbrıs konusunun tartışılması değildir. Bu önemli konu elbette açıkça tartışılmalıdır! **DİNAMİT** programında da, mesele **Sami Kohen'**in üslubu ve söyledikleri aynı fikirleri paylaşmasam bile-beni rahatsız etmedi! Ancak, **Cengiz Çandar'**ın, **Sedat Sertoğlu'**nun tavırları ve fikirleri, yöneticilerden **Ahmet Altan'**ın müdahaleleri, Kıbrıs konusunun bunca yıllık birikimlerini, tecrübelerini, manevi unsurlarını hiç kale almamaları, elmalarla armutları birbirine karıştıran demagojileri kıyırıklık örnekleriydi!

Yunan ve Rum tarafında, siyasi görüşlerdeki farklar ne olursa olsun, Kıbrıs politikasında görüş birliği sergileniyor. O tarafta da buna karşı olan "kıyırıklar" varsa bile sesleri pek çıkmıyor. Amma bizim tarafta Rumlara kuvvet ve cesaret veren iddialar ileri sürülmekte! **Vasilii**, radyo TV konuşmaları yaparak, basına demeçler vererek Yunan Kamuoyunu davasının haklı olduğu hususunda ikna etmek ihtiyacını hissetmiyor. Fakat, Denktaş ve Eroğlu Türkiye'de adeta kapı kapı dolaşarak lobi yapmaya çalışıyor-

rıklığa katıldı!

Kıbrıs konusundaki bu iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu deneyimli diplomat, Sayın **Coşkun Kırca** geçenlerde Milliyet'te çıkan "**Nedir bu telaş?**" başlıklı yazısından belirttiler!

Ben burada yalnız şu kadarını söyleyeyim; Butros Gali/Güvenlik Konseyi tavsiyelerinin çoğu, makul görünse bile temel unsurlarda taviz verilmesi yani, Güzel Yurt'un Rumlar'a geri verilmesi, serbest dolaşımın kabulü. Türk bölgesine Rumların yerleştirilmesi gibi neticede ağır basacak ve Türklerin gene Rumların insafına terkedilmesine yol açacaktır. Rumlar ve Yunanistan Kıbrısın tamamını elde edip Türkleri etnik arındırmaya terketmek emellerinden asla vazgeçmemişlerdir. Bütün Rum Parti Başkanlarının, Rum Ulusal konseyinin Ağustos'taki kararları bunun kanıtıdır..

Ancak doğrudur: Yıllardır elimizdeki bütün avantajları ince diplomasi-uğruna harcadık olmayacak bir federasyon duasına boşuna amin dedik! Asıl hata buradadır. Kıbrıs davası artık çözülmelidir ve tek çözüm de, adı "konfederasyon" mu olur, ne ne olursa olsun, "**tek ada, iki ayrı bağımsız devlet**" formülüdür. Yani, bugünkü fiili durumun ve tabii KKTC'nin tesicidir! Diplomatik gayretlerimiz, her cephede, amma gönülden, bu istikamette sarfedilmelidir!

Kıbrıs'ta teslimiyet isteyen arkadaşlarımızdan biri geçenlerde ancak birkaç telefon vb. konuşmasını iletebilen bakır tele karşılık şimdi fiber optik iletişim kablolarının binlerce konuşmaya ve mesajı aynı anda uzak mesafelere iletebildiğini belirterek, bu devirde dünyadan soyutlaşamayacağımızı ve bu yüzden Kıbrıs politikamızın değişmesini, "dünyaya açılmasını" öneriyor!

Amma ne bakır tele ne de fiber optik tele sığmayan ve bu arkadaşların ya bilmedikleri ya da anlayamadıkları manevi bazı unsurlar var... Bunca yıllık fedakarlıkların üzerine sünger çekilmeyeceği, büyük devlet olmak iddiasındaki Türkiye'nin kuru gübütlere papuç bırakamayacağı... Kıbrıs Türkleri'ni yalnızlığa terkedemeyeceği ve sayın Denktaş'ı harcamayacağı gibi! Ne Kıbrıs ne Anavatan Türkleri böylesine bir kıyırıklığı keşinlikle kabul edemezler! Bu milli mutabakatın altına konulmak istenen dinamit kıyırıkların ellerinde patlar!

YA AZERBAIJAN? ORTA ASYA?

Yarım yüzyıllık bir baba dostum vardır. **Fuad Emircan!** Babam Azerbaycan'a giren İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın emir subayı iken, Fuad'ın babası, Azerbaycan Cumhuriyeti kurucularından ve Bakanlarından merhum **Abdülali Emircan'**la dost olmuş. Sovyet istilasından sonra babası ve bazı kardeşleri ile Türkiye'ye kaçan Fuad Galatasaray'ı bitirmiş, gazeteci olmuş. Bu dünya efendisi insan İkinci Dünya Harbi'nde Azerilerin ve diğer Türk asıllı savaş esirlerinin Komünizme karşı mücadele için organize edilmesinde büyük hizmetler yaptı.

“Kıyırız-resmi tarihi yalanlıyoruz!” veya “İkinci Cumhuriyet” sloganlarıyla, basında radyolarda ve özel televizyonlarda çatlak seslerini çıkarmaktalar! Kıbrıs sorunu da, daha doğrusu Kıbrıs konusunda milli mutabakat ta, bunların tasallutuna uğradı! Bir süredir Kıbrıs konusunda ve özellikle sayın **Rauf Denktaş’ı** harcamayı hedefleyen bir kampanya sürdürüyorlar...

Bu kampanya, son olarak, 6. Kanal’da, **Neşe Düzel** ve **Ahmet Altan’ın** yönettikleri **DİNAMİT** programında sergilendi. Hemen söylemeliyim ki, benim karşı olduğum Kıbrıs konusunun tartışılması değildir. Bu önemli konu elbette açıkça tartışılmalıdır! **DİNAMİT** programında da, mesele **Sami Kohen’in** üslubu ve söyledikleri aynı fikirleri paylaşmasam bile-beni rahatsız etmedi! Ancak, **Cengiz Çandar’ın**, **Sedat Sertoğlu’nun** tavırları ve fikirleri, yöneticilerden **Ahmet Altan’ın** müdahaleleri, Kıbrıs konusunun bunca yıllık birikimlerini, tecrübelerini, manevi unsurlarını hiç kale almamaları, elmalarla armutları birbirine karıştıran demagogileri kıyırıklık örnekleriydi!

Yunan ve Rum tarafında, siyasi görüşlerdeki farklar ne olursa olsun, Kıbrıs politikasında görüş birliği sergileniyor. O tarafta da buna karşı olan “kıyırıklar” varsa bile sesleri pek çıkmıyor. Amma bizim tarafta Rumlara kuvvet ve cesaret veren iddialar ileri sürülmekte! **Vasilili**, radyo TV konuşmaları yaparak, basına demeçler vererek Yunan Kamuoyunu davasının haklı olduğu hususunda ikna etmek ihtiyacını hissetmiyor. Fakat, **Denktaş** ve **Eroğlu** Türkiye’de adeta kapı kapı dolaşarak lobi yapmaya çalışıyorlar! Ne acı!

Ne diyorlar bizim Kıyırıklar? **Kıbrıs sorunu Türkiye’nin** sırtında, uluslararası ilişkilerimizi ipotek altında tutan büyük maddi yükleri olan bir kamburmuş.. **Başta Denktaş KKTC’nin “değişmeyen” yöneticileri** Kıbrıs’ın mafya-korsan adası olarak yolsuzluklarını sürdürmek için çözümsüzlük istiyorlarmış. **Oysa, Butros Gali’nin** önerileri istikametindeki **Güvenlik Konseyi** tavsiyeleri kabul edilmeli imiş! Kabul edilmezse bugünkü dünya konjonktüründe **BM’i** ve bütün dünyayı karşımıza almışız.. **dış borçlarımız muacelliyet kesbedermiş...** **Güvenlik Konseyi** Türkiye’yi saldırgan ilan eder ve aleyhimizde ambargo başta yaptırımlar uygulamış... vb. Açıkça **“Verelim kurtulalım”** demiyorlar amma maksatlar bu!

Bütün bu iddiaların vehimden ibaret olduğunu, işin abartıldığını ve teslimiyete gerekçeler arandığını programda sayın **Profesör Haluk Ülman** ve **Profesör Şükrü Gürel** anlatmaya çalıştılar. **KKTC Başbakanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu** da mafya ve yolsuzluk iddialarının Kıbrıs Türk halkının istikbalinin rumların insafına terkedilemesi için gerekçe teşkil etmemesi gerektiğini söyledi! Ne var ki **Çandarlı’nın** ve **Sertoğlu’nun** zaman zaman mütevacizane müdahaleleri bu gerçekleri gürültüye getirdi. Yönetici **Altan** da bitaraf olmak şöyle dursun, kıyır-

Kıbrıs’ta teslimiyet isteyen arkadaşlarımızdan biri geçenlerde ancak birkaç telefon vb. konuşmasını iletebilen **bakır tele** karşılık şimdi **fiber optik** iletişim kablolarının binlerce konuşmayı ve mesajı aynı anda uzak mesafelere iletebildiğini belirterek, bu devirde dünyadan soyutlaşamayacağımızı ve bu yüzden Kıbrıs politikamızın değişmesini, “dünyaya açılmasını” öneriyor!

Amma ne bakır tele ne de fiber optik tele sığmayan ve bu arkadaşların ya bilmedikleri ya da anlayamadıkları manevi bazı unsurlar var... Bunca yıllık fedakarlıkların üzerine sünger çekilmeyeceği, büyük devlet olmak iddiasındaki Türkiye’nin kuru gürültülere papuç bırakamayacağı... Kıbrıs Türkleri’ni yalnızlığa terkedemeyeceği ve sayın **Denktaş’ı** harcamayacağı gibi! Ne Kıbrıs ne Anavatan Türkleri böylesine bir kıyırıklığı keşinlikle kabul edemezler! Bu milli mutabakatın altına konulmak istenen dinamit kıyırıkların ellerinde patlar!

YA AZERBAJCAN? ORTA ASYA?

Yarım yüzyıllık bir baba dostum vardır. **Fuad Emircan!** Babam Azerbaycan’a giren **İslam Ordusu** komutanı **Nuri Paşa’nın** emir subayı iken, **Fuad’ın** babası, Azerbaycan Cumhuriyeti kurucularından ve Bakanlarından merhum **Abdülali Emircan’la** dost olmuş. **Sovyet istilasından** sonra babası ve bazı kardeşleri ile Türkiye’ye kaçan **Fuad Galatasaray’ı** bitirmiş, gazeteci olmuş. Bu dünya efendisi insan **İkinci Dünya Harbi’nde** Azerilerin ve diğer Türk asıllı savaş esirlerinin **Komünizme** karşı mücadele için organize edilmesinde büyük hizmetler yaptı. Sonra da devlet hizmetine girdi. uzun yıllar **Almanya’da** **Basın Müşavirimiz** olarak çalıştı... **Basın Yayın Genel Müdür Yardımcılığı** yaptı. Aile dostluğumuz bu görevlerinde kapı yoldaşları olarak devam etti. **Şimdi eşi ve kızıyla** **Almanya’da** yaşıyor ve dostluğumuz da devam ediyor!

Fuad geçenlerde 70 yıllık bir aradan sonra orada kalmış olan kardeşlerini ziyaret için **Bakü’ya** gitti. **Sevinçli ve mutlu** gitti amma **Ziyad Ebuzyiya** ağabeyimin **YENİ DÜŞÜNCE’de**ki köşesinde yazdığına göre hüznü ve hayal kırıklığı ile dönmüş. **Kısacası** İranlıların aktif politikaları ve etkileri karşısında Türkiye’nin etkisiz kaldığını tespit etmiş ve bir Azerinin sözlerini naklediyor: **“Çok üzgünüz. Dünyada meydana gelmekte olan bu oluşumlarda Türk kardeşlerimizin önüne altın tepsi içinde tarihin en büyük fırsatını sunduk. Türkler bundan yararlanmasını bilmediler!”** Seksen yaşını geçmiş ve bütün hayatını Türk birliği davasına vakfetmiş olan sevgili dostum bunları ve diğer müşahedelerini gözleri yaşlı naklediyormuş! Doğrusu **Fuad Emircan’a**, bu konularda, resmi beyanlara inandığımdan fazla inanırım... **Tarihin, 1992’de**, sadece Azerbaycan’da değil bütün dünyada tarihin önümüze koyduğu büyük fırsatı, **Büyük Devlet** olmak fırsatını yitirmeyelim!

Tüpraş işçisi 13 milyon lira ücret istiyor

İZMİT-Petrol-İş Sendikası tarafından Tüpraş’ın İzmit, Aliğa, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan 4 bin 500

Kırıkkale ve Batman rafinerilerindeki işçiler arasında yapılan bir ankette 13